

OpenDoors MAGASIN

NR 9
OKTOBER
2024

TEMA:

**KRISTNA
PÅ FLYKT**



**EFTER BRUTALA
ATTACKEN**
Abraham tvingades fly

SIDA 4

BILDREPORTAGE
Pastor Sorés
liv på flykt

SIDA 10

AGERA NU!
Skriv under uppropet
för Afrikas kristna

SIDA 18



OpenDoors

I tjänst för världens förföljda kristna



Omslagsbild:

En kvinna i ett läger för kristna internflyktingar, i delstaten Benue i centrala Nigeria.

 **Open Doors**

är en internationell missions- och människorättsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

FÖRETAGSVÄNNER

AB Robert Lidbeck & Co
BMV Studio
Elteknik & Konstruktion
Frölagret
Gunnels Massage
Hestra Peac Technology AB
Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin
Instansia Nordic AB
Närkes energiteknik AB
Paujon
Sjöberg's Förlag
Solvarps Gård
Sunnersta Signalservice AB
Svanen Fiskeri AB



Afrikas hus brinner!

För en tid sedan var jag Togo i och deltog i en konferens som samlade kristna ledare från ett 25-tal afrikanska länder. Budskapet som mötte mig var synnerligen angeläget, nästan desperat. Inledningsapellen kan summeras så här:

”Afrikas hus står i brand. Kontinenten befinner sig i en stor kris. När det brinner tar man bara med sig det allra viktigaste! Vårt budskap är inte dystert eller modfällt, men vi har kommit till en punkt då vi måste ropa och skrika: *Vårt hus brinner!* Branden rasar och har pågått en längre tid. Om vi inte ropar nu kommer huset att brinna ner till grunden. Vi kan inte vara tysta längre. Den här konferensen handlar om att ropa ut vårt budskap från taket!”

Idag är var femte kristen i Afrika förföljd för sin tro och våldsutövningen mot kristna har nått ofattbara nivåer. Tusentals kyrkor har attackerats och minst 16,2 miljoner kristna är idag på flykt. Och det handlar inte bara om ett land eller en region. Elden sprider sig med kraft över hela kontinenten, utan att omvärlden reagerar. Och vad värre är: det verkar som om världens kristna inte heller har märkt något!

Samtidigt är det förstås mycket som är positivt. Människor kommer till tro på Kristus och kyrkan växer. Men våldsutvecklingens uppåtgående trend måste stoppas. **Arise Africa** är en kampanj som vill få den globala kyrkan att vakna upp och agera till stöd för Afrikas kristna.

När ett hus står i brand släpper du allt och agerar. Afrikas kristna vädjar om vår uppmärksamhet och hoppas att deras lägesbeskrivning ska göra att vi vill stå enade och kämpa tillsammans med dem. Vår gemensamma utgångspunkt i denna kris är att Gud har kontroll och kommer att fullfölja sina syften.

Gräs är det mest sårbara man kan tänka sig i Afrika. Det kan brännas ned av en löpeld och helt försvinna. Det kan trampas ner av savannens stora hjordar. Men gräset dör inte. Efter ett tag kommer regnet och gräset växer upp igen, både starkare och ännu svårare att rycka upp. Låt oss be att Gud låter regnet falla över hans folk i Afrika. Och må Gud ge oss hjälp till att resa oss för att anta utmaningen.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org





NIGERIA

World Watch List 2024

Plats: **6** Poäng: **88**

www.open-doors.se/nigeria

FILM MED ABRAHAM



www.open-doors.se/ariseafrica24

Abraham i Nigeria tvingades fly efter brutal attack

För tre år sedan attackerades Abrahams by av militanta fulanier och han tvingades fly med sin familj. Sedan dess lever de i ett flyktingläger, där förhållandena är svåra och bristen på mat är ett ständigt faktum.

Abraham lyckades med nöd och näppe överleva den förödande attacken mot hans hemby, ett kristet samhälle i delstaten Benue i centrala Nigeria.

– Det fanns ingenstans att fly. Även om man försökte springa undan skulle man med all säkerhet möta dem.

Jag sprang och föll ner i ett dike med en massa löv som gömde mig för deras ficklampor, det var så jag fick behålla livet.

Strax innan den ödesdigra natten hade rapporter om våldsamma attacker i närheten nått invånarna. De flesta av samhällets kvinnor och barn, inklusive Abrahams hustru och tre barn, skickades bort från byn medan männen stannade kvar. Omkring midnatt hörde de ljudet av skott som avfyrades.

– De första som flydde från sina hem sköts ihjäl, berättar Abraham.

”

De första som flydde från sina hem sköts ihjäl.

Hans bror David, som var evangelist, var en av dem.

– De försökte öppna dörren till hans hus men märkte att den var låst från insidan och började då bryta sig in. Min bror steg upp för att hålla emot och då sköt de honom genom dörren. När han sen gick ut sköt de honom i huvudet.

– De hade satt fast ficklampor på sina vapen och när de riktade dem mot någon och kunde identifiera personen som en människa sköt de direkt.

”ETT GOTT LAND, VÄLSIGNAT AV GUD”

I attacken, som pågick en bit in på natten, dödades åtta personer, sju skadades och ett helt samhälle drevs på flykt. Abraham och hans familj kom så småningom till flyktinglägret Ichwa, ett läger för internflyktingar. Här förstod Abraham och de andra överlevande vad som låg bakom de fruktansvärda överfallen på deras byar.

– När vi kom till lägret berättade man för oss att våra angripare vill tvinga bort oss från våra landområden. Deras mål är att islamisera oss och det är huvudorsaken till att vi dödas. Ifall vi inte går med på deras krav svär de på att döda varen-



” Det är ett bördigt land med bra jordmån och våra angripare vet om att det är känt över hela landet som den bästa odlingsmarken. Vårt folk är också känt för att älska Gud.

da en av oss, säger han, och fortsätter:

– Men det här är ju vårt land, Benue. Ett gott land, välsignat av Gud.

Abraham gestikulerar mot det omkringliggande landskapet. Han kommer från folkgruppen tiv, som till största delen försörjer sig som jordbrukare.

– Det är ett bördigt land med bra jordmån och våra angripare vet om att det är känt över hela landet som den bästa odlingsmarken. Vårt folk är också känt för att älska Gud.

DRÖMMEN OM EN UTBILDNING KROSSADES

När kristna drivs bort från sina hem mister de samtidigt sina framtidsdrömmar.

– Jag var klar för antagning till yrkeshögskola och universitet, men på grund av attacken hade jag ingen möjlighet att fortsätta mina studier. Mina inkomster från odlingen skulle betala mina studieavgifter men attacken omintetgjorde allt.

Abrahams tre barn hotas av samma öde.

– Mina barn har inte kunnat gå i skola eftersom jag inte längre odlar något och därför inte får någon inkomst. Vi som är av tiv-stammen värdesätter våra jordbruk högt eftersom de ger oss vårt levebröd och inkomster så att vi kan betala våra barns studieavgifter. Här i lägret är vi mycket begränsade, berättar han.

För Abraham handlar dagarna framför allt om att hålla familjen vid liv. Ett sätt är att hjälpa till på en sötpotatisodling, men hungern gör sig ständigt påmind.

– När jag kom tillbaka hittade jag min hustru liggande på golvet, svårt plågad av hunger. Hon blev riktigt sjuk och orkade sätta sig upp igen först igår.

Kampen för överlevnad utmanas ytterligare på grund av den påverkan livet i lägret har på barnen.

– Livet har varit mycket tufft och vi lider med våra barn. De har inget att göra och har blivit mycket uppropriska och svåra att hantera, berättar Abraham.

GUDSTRON PÅVERKAS AV LIDANDET

Situationen påverkar också Abrahams gudstro. Även om han har fått uppleva Guds omsorg genom bönesvar så tycks samtidigt ofta lidandet bara bli ännu mera akut, både för honom själv och dem han har runt sig. Abrahams berättelse för tankarna till Job. Det finns ärlighet och kampvilja, men också ett hopp om att Gud är närvarande och kommer att befria honom och hans familj. Orden från Job 19:25 gör sig påmind: ”Jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stofet”.

– Ibland känner jag att jag kan tala med Gud, men när lidandet blir för stort upplever jag att det är svårt. När jag ser på det lilla jag har, till och med rinnande vatten, tackar jag Honom. Men när hjärtat sviker känns livet tungt. Då säger jag: ”Gud rår över allt, han kommer att hjälpa och återlösa oss”, säger han.

Han förklarar att hans folk inte är den som ber om



Abraham tillsammans med sin familj i flyktinglägret.

mat i första hand.

– Vi odlar grödor för att ha något att äta. Vi brukar också ge en del åt andra, men nu när livet är svårt kan vi inte göra det.

Även om myndigheterna har bistått med hjälp är det inte tillräckligt för att alla ska få mat. Bristen förvärras dessutom av den korruption som ibland förekommer i samband med utdelningen av livsmedel.

– Några av de ansvariga är brottslingar. De stjälv av de varor som är ämnade för oss, förklarar Abraham.

VÄDJAR OM FÖRBÖN FÖR DE SOM FÖRDRIVITS

Open Doors lokala samarbetspartner har hjälpt till att möta en del av de mest akuta behoven i flyktingläger som Ichwa.

– Er senaste hjälpsändning var till stor hjälp, vi behövde inte köpa mat på tre månader efter att vi fått den och för familjer med många medlemmar räckte maten ungefär två månader, säger Abraham, och fortsätter:

” Gud rår över allt, han kommer att hjälpa och återlösa oss.



”

Bröder och systrar i Kristus, jag vädjar till er alla att hjälpa oss genom att be för oss som blivit attackerade och fördrivna

– Omständigheterna och utmaningarna här är verkligen tuffa men genast när vi ser er fylls vi med glädje och upprymdhet. Ni tar er alltid tid att fråga oss hur vi har det och vilka problem och utmaningar vi kämpar med. Bara en sådan sak gör oss glada och förvissade om att Gud tar hand om oss.

Abraham avslutar med att be om förbön.

– Bröder och systrar i Kristus, jag vädjar till er alla att hjälpa oss genom att be för oss som blivit attackerade och fördrivna. Vår största önskan just nu är att Gud skulle vidröra våra angripares sinnen samt minska vårt lidande. Vi har fått genomgå så mycket och drömmer om att få återvända till våra hem. 🙏



FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIGT

Den mest extrema förföljelsen mot kristna i Afrika söder om Sahara har eskalerat de senaste åren. För fem år sedan bedömdes förföljelsen som extrem i tre länder och mycket allvarlig i sex. I år anses den vara extrem i fyra länder och mycket allvarlig i tio länder. Därför inledde Open Doors förra året en flerårig kampanj för att stötta kristna i området. Vår förhoppning är att kampanjen "Arise Africa" leder till fler som ber, att situationen för kristna uppmärksammas och att förändring ska ske.



Under 2023 uppmärksammades den unga generationen i Afrika söder om Sahara och i år ligger fokus på kristna på flykt, innan vi nästa år lyfter situationen för utsatta kvinnor. Avslutningsvis kommer kampanjen att handla om återuppbyggnaden av kyrkan.

Under kampanjens gång vill vi lyfta fram människors berättelser och böneämnen, som vi hoppas ska inspirera till förbön. Det kommer även att finnas möjlighet att ge till olika delar inom arbetet för den förföljda kyrkan, och ta ställning genom att skriva under en petition.

Kristna i Sverige har historiskt haft, och har fortfarande, ett stort hjärta för den afrikanska kontinenten. Därför hoppas vi på ett fördjupat engagemang för våra syskon i Afrika söder om Sahara!

EXPERTEN OM FLYKTINGKRISEN:

”Glöm inte kyrkan i Afrika

Våldet mot kristna i Afrika söder om Sahara har eskalerat de senaste åren och är en bidragande orsak till att 16,2 miljoner kristna i området har tvingats fly. En av de mer insatta i situationen är Illia Djadi, Open Doors analytiker för religionsfrihet i Afrika söder om Sahara.



Vilka platser är hårdast drabbade när det gäller flyktingkrisen i Afrika söder om Sahara?

– Det mest oroande området är Sahelregionen, särskilt i centrala Sahelregionen i länder som Niger, Burkina Faso och Mali, svarar Illia Djadi.

Han nämner även Burkina Faso, Sudan Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo som länder som har drabbats hårt.

Varför drivs kristna på flykt?

– Grundorsaken till att kristna fördrivs är främst våld – våld och konflikter som leds av eller orsakas av islamistiskt uppror.

Illia Djadi förklarar att många islamistiska grupper i området är anslutna till al-Qaida eller IS. Runt Tchadsjöns avrinningsområde finns även Boko Haram, som har varit aktiv sedan 2009 och nyligen splittrades i två grenar, där ena grenen, ISWAP, är ansluten till IS.

– Det är samma sak i Östafrika, där vi har al-Shabab, en annan islamistisk grupp som är knuten till IS. Men även i den södra delen av kontinenten, i norra Moçambique, finns en annan grupp.

Jämte islamistiskt drivna grupper finns även andra beväpnade grupper, framför allt i östra Kongo.

– Det finns bara en islamistisk grupp i Kongo-Kinshasa, men det finns mer än 100 väpnade grupper som är aktiva bara i östra Kongo-Kinshasa, säger Illja Djadi.

Är våldet enbart religiöst motiverat?

– Det finns goda skäl att tro att det mesta av våldet har en religiös dimension på grund av radikala islamistiska gruppers aktiviteter. Det är helt klart ett islamiskt uppror och de har en tydlig plan för att etablera ett kalifat. En islamisk stat som styrs av islamisk lag.

Illia menar att religionen spelar en nyckelroll, och är grundorsaken till våldet och förföljelsen av alla religiösa minoriteter. Detta drabbar kristna minoriteter men även andra religiösa minoriteter eller andra som tror på islam och inte delar islamisternas radikala tolkning av Koranen.

– Det är det som är problemet – förutom politiskt motiverat våld som i Sudan.

Hur reagerar kyrkan i Afrika söder om Sahara på flyktingkrisen?

– Kyrkan i Afrika är hårt drabbad av krisen. Kyrkan är både den som är först på plats, men kristna är också offer. Under normala omständigheter spelar kyrkan en nyckelroll i den socioekonomiska utvecklingen i sina länder. Efter staten är kyrkorna huvudsakliga aktören när det gäller utbildning, och de kristna skolorna är de bästa. De har den högsta standarden när det gäller disciplin. Det är därför till och med medlemmar av regeringen med muslimsk bakgrund hellre tar sina barn till kristna skolor än till de offentliga skolorna.

Illia berättar att kyrkorna även är en viktig aktör när det gäller hälso- och sjukvård, och andra samhällsfunktioner som vattenförsörjning.

– Kyrkan är alltså både den som är först på plats, aktiv i social och ekonomisk utveckling, men samtidigt offret. Trots det är kyrkan motståndskraftig och står stark och möter denna kris. Men de är överväldigade. De har ingen kapacitet att reagera på grund av massfördrivningen, och på grund av det omfattande våldet som drabbar dessa länder.

Hur kan den globala kyrkan be med kyrkan i Afrika?

– Den globala kyrkan bör vara uppmärksam på vad som händer, eftersom kyrkan i Afrika är en del av den globala kyrkan. Glöm inte kyrkan i Afrika. Allt detta dödande får inte hända. Attacken i Nigeria i julas, där oskyldiga liv gick förlorade, borde ha förhindrats. Så vi måste stå upp, som den globala kyrkan i väst och på andra håll: Stå upp, hålla oss informerade och be för kyrkan i Afrika. 🙏





**ILLIA UPPMANAR
TILL FÖRBÖN FÖR
DESSA OMRÅDEN:**

- Be att församlingen ska vara motståndskraftig. Be om vishet för församlingsledare, hur man ska hantera församlingen i denna mycket svåra tid. Det finns många förväntningar och ledare saknar ofta utbildning för att hantera den här typen av kriser.
- Be att det politiska ledarskapet verkligen ska ta sin roll på allvar.
- Be att denna dramatiska situation ska förändras, att Gud ska ingripa på ett eller annat sätt, för att stoppa våldet och stoppa dödandet.

Tillsammans med förföljda kristna världen över

OpenDoors
connect



MÖT VÅRA FÖRFÖLJDA SYSKON I OKTOBER

Den 18-20 oktober arrangeras konferensen Connect i Jönköping och Huskvarna. På plats finns bland andra Kyung-So, från Nordkorea, och Afordia från Nigeria. Välkommen!



För mer info: www.open-doors.se/connect/jonkoping

VINNARE I SOMMARKRYSSET



Vinnare i Open Doors sommarkryss 2024 blev Eivor Holmlund i Umeå, Agneta Mattsson i Hudiksvall och Annasara Svanteson i Kilafors. Ni har vunnit boken "Hemligt kristna", av broder Andrew och Al Janssen. Stort grattis!

Pastor Sorés liv efter flykten

I februari 2023 tvingades pastor Soré från Burkina Faso fly tillsammans med sin stora familj. Bakom sig lämnade de en församling och ett hem med flera rum och sängar. Det var en tillvaro där vatten var lätt att få tag på, där det gick att odla och där barnen gick i skolan. Men det livet ställdes på ända, när deras by attackerades av jihadister. I dag är livet en kamp för att överleva, men Soré håller uthålligt fast vid både sin tro på Gud och på sin pastorskallelse. Open Doors har mött familjen i det som är deras nya livssituation.



1

Open Doors träffar pastor Soré och hans fru Teresa (bilden) mitt under den varmaste årstiden. Utomhus har livet tio olika nyanser av brunt. Det kommer att dröja åtminstone två månader innan Soré och hans familj ens kan tänka på att plantera något. För tillfället måste de överleva på den mat de har kunnat samla ihop och lagra sedan förra årets skörd.



2

Wentoin, ett av barnen som bor hemma hos Soré, med hans dotter Esther på ryggen. I och med flykten blev pastor Soré och hans familj en del av statistiken: I Burkina Faso har terroristattacker tvingat mer än två miljoner människor på flykt. Olika jihadistgrupper driver på våldsamheterna, som har gjort att många kristna har flytt i landets norra delar. De kristna utgör ofta en prioriterad måltavla för extremisterna.



- 3** När Soré och hans familj flydde var Teresa gravid med deras yngsta dotter, Ester, och Wenkun, deras son, var fyra år gammal. Men "familjen" består av långt många fler än fyra personer. Pastor Soré och Teresa tar hand om 15 andra kristna, de flesta är yngre barn och tonårsflickor som antingen har blivit föräldralösa eller överlåtits i deras vårdnad.



- 4** Sorés kyrka i hans hemby bestod till största del av konvertiter från islam. Av den anledningen var han orolig för att de som stod utan stöd skulle välja att återvända till sin muslimska tro. Trots smärtan och föröd-mjukelsen i att tvingas lämna sitt hem har Soré kvar sitt pastorshjärta och sin iver att evangelisera.



5

"Ett av våra första problem var vattnet. Vi började söka efter en vattenkälla och hittade den två kilometer bort från där vi befann oss", berättar Soré. Behållarna rymmer cirka 20 liter vatten, vilket är en stor börda även om man drar dem i en vagn. Familjen fick senare draghjälp tack vare en åsna.



6



7



BURKINA FASO
World Watch List 2024
Plats: **20** Poäng: **75**
www.open-doors.se/burkinafaso

**FILM
MED SORÉ**



www.open-doors.se/ariseafrica24



”När vi kom till det här tomma landområdet sov vi under bar himmel i två dagar. Sedan gick vi ut i bushen för att hugga pålar och använde presenningar och stängsel för att bygga det första huset att bo i”, berättar Soré. Huset finns där, men det är inte tillräckligt bra. Under regnsäsongen tar sig vatten in och under torrsäsongen är hettan så extrem att det inte går att vistas inne i tälten. Och när det är kallt blir både presenningarna och marken kall och det blir svårt att sova.

8

Mycket av majsens från förra året har ätits upp. Bristen på mat är ett ständigt bekymmer – men tilliten till Guds trofasthet är lika konstant. ”Majsens håller på att ta slut, men jag vet att vi aldrig kommer att lida brist på mat. Eftersom Kristus är med oss kommer Han att ge oss mer igen när maten tar slut. Jag kanske inte har pengar att köpa mat, men jag har tron att Jesus kan använda andra människor för att ge oss mat.”

Soré är på väg till kyrkan med sin familj. Trots situationen ser han fortfarande fram emot att en dag fortsätta sin egen tjänst. ”Min plan är att få en egen plats för min pastorskallelse och jag har bett Gud om det. Guds plan för mig är inte bara att jag ska vara en pastor för mina familjemedlemmar. Jag litar på Gud och ber till honom om att en dag hjälpa mig bort från den här platsen, för att stå i en egen tjänst.”



ARISE
AFRICA

” Det är mindre än en dubbelmadrass. Men någon säng har jag inte. Eftersom tältet är så litet kan vi inte bo tillsammans med alla våra barn.

PASTOR BARNABAS:

”Det är min uppgift att ta hand om min hjord”

Sedan fem år tillbaka lever pastor Barnabas i ett flyktingläger i Nigeria, efter att hans by attackerades av militanta fulanier. Situationen i lägret är svår, och de kristna utsätts dagligen för fara, men Barnabas är trofast sin kallelse och tjänar som pastor bland de tusentals lägerinvånarna.

Lägret är ett av många liknande internflyktingläger i Afrika söder om Sahara; ett område där 16,2 miljoner kristna har tvingats på flykt. Bland dessa finns många som har utsatts för våld och i likhet med pastor Barnabas attackerats bara för att de följer Jesus.

Trots att så många människor drabbas varje år, väcker inte den här flyktingkrisen mycket uppmärksamhet, vilket Barnabas upplever som frustrerande och hjärtskärande.

– Miljontals kristna är på flykt här i Nigeria. Miljontals kristna är på flykt över hela Afrika. Nyhetsmedia bryr sig inte om det, politiker talar inte om det, regeringar talar inte om det, världspolitiken talar inte om det. Ingen talar om det, vi är osynliga. Kan du föreställa dig hur det känns, att vara bortglömd och ignorerad?

BOYTAN MINDRE ÄN EN DUBBELMADRASS

Pastor Barnabas är framme vid sitt eget tält och böjer sig ner för att visa det. Det är alldeles för litet för en familj med fem barn. Pastor Barnabas anger måtten:



– Det är mindre än en dubbelmadrass. Men någon säng har jag inte. Eftersom tältet är så litet kan vi inte bo tillsammans med alla våra barn.

Han berättar att tre av barnen bor tillsammans med honom och hans fru. De andra två sover hos en granne, och kommer hem igen på morgonen.

Barnabas uppgift är att vara andlig ledare för de kristna i lägret. På dagarna träffar han främst kvinnor och barn.

– De flesta av männen är ute och söker arbete för att få ihop pengar till mat. Men det blir inte tillräckligt för att få ens ett mål om dagen.

Många av de kristna har lämnat ett jordbruk bakom sig – gårdar som hade kunnat försörja familjerna. Det är extremt farligt att ta risken att återvända, men trots det

möter pastor Barnabas dagligen män i lägret som överväger det. Flyktinglägret är en något säkrare tillvaro, men levnadsvillkoren är katastrofala.

– Vi kan inte sköta vår hygien, det finns inte vatten eller toaletter. Många människor dör. Bara under förra veckan förlorade vi åtta personer i det här lägret.

När ett kristet samhälle blir attackerat av en militant grupp blir effekterna långvariga. Det handlar inte bara om den tragiska förlusten av liv. Möjligheterna till

” Jag har förlorat allt jag hade. Jag kan inte ta hand om min familj och mina barn, jag har ingen mat till dem och mina barn går inte längre i skolan.



försörjning försvinner och framtidsutsikterna för nästa generation påverkas.

– Jag har förlorat allt jag hade. Jag kan inte ta hand om min familj och mina barn, jag har ingen mat till dem och mina barn går inte längre i skolan, säger Barnabas.

Barnabas ser också hur det traumatiserande våldet och desperationen som hans församling upplever påverkar tron. Många deltar i gudstjänsterna i lägret och prisar Gud mitt under förföljelsen – men många frågar sig också varför detta händer dem.

– Människor ställer frågan: ”Om vår Gud lever, varför låter Han oss gå igenom sådana här problem? Varför får vi inte se Gud gripa in?”

KVINNOR HAMNAR I PROSTITUTION

Han reflekterar över hur svårt det är att hålla fast vid Gud, när man inte vet hur man ska få nästa måltid eller när man ser sina barn lida. Han har till och med sett att några kristna kvinnor i lägret prostituerat sig för att skaffa pengar till mat åt sina familjer.

Som pastor känner sig Barnabas desperat, när han ska hjälpa de kristna i lägret.

– Jag har ingenting att ge dem. Vi kan bara be tillsammans och dela Guds ord med varandra. Som pastor är det min uppgift att ta hand om min hjord. Det får mig som pastor att...

Hans röst sviker.

– Jag mår mycket, mycket dåligt.

Trots allt han har gått igenom är Barnabas viss om Guds trofasthet.

– Gud har hjälpt och Han är den som har burit intill denna dag. Det är därför jag klamrar mig fast vid Honom. Jag kommer inte att förlora min förtröstan på Gud. Och jag kommer alltid att uppmuntra människor att tro Gud om att vi en dag ska komma tillbaka till vår hembygd, oavsett hur situationen ser ut.

Tack vare understödjare har Open Doors lokala partners kunnat förmedla nödhjälp till flyktingar i Barnabas läger. Den livsnödvändiga hjälpen med mat möter inte bara människors fysiska behov – den kan även hjälpa dem andligt när de ser att Gud inte har övergivit dem. Lokala partners planerar även för yrkesutbildning och traumavård, för att kunna hjälpa de kristna långsiktigt med återhämtning och självförsörjning.

Det är viktigt för Barnabas att få framföra sitt tack till Open Doors understödjare, genom sin förbön och sina gåvor som gör arbetet möjligt.

– Bröder och systrar, ni har verkligen stöttat oss i det här lägret när det gäller livsmedel. Vi svält, men varje gång det blev kritiskt hjälpte ni oss. Nyligen försåg ni oss med bland annat majs, ris och bönor. Vi är mycket tack-samma. Gud välsigne er! 🙏



Reportaget i sin helhet och filmklipp hittar du här

www.open-doors.se/reportage/barnabas

Det är fortfarande farligt i regionen och förföljelsen är mycket omfattande. De kristna som pastor Barnabas möter längtar efter lugn och säkerhet.

Prata om tro, efterföljelse och förföljelse med unga

– MED HJÄLP AV AMANDA & VIKTOR



För snart ett år sedan var det premiär för Amanda och Viktor, Open Doors ungdomsserie om förföljelse, som utspelar sig i juletid. Nu närmar sig december igen, och det är ett bra tillfälle att samtala om förföljelse genom ungdomsserien. Andreas E, ansvarig för kyrkorelationer på Open Doors, tipsar om att ta hjälp av handledarmaterialet som finns att beställa på Open Doors hemsida.

Dramaserien, som är inspirerad av sanna berättelser från den förföljda kyrkan runt om i världen, handlar om de båda 15-åringarna Amanda och Viktor. De bor i ett västerländskt land, som Sverige, där pressen mot de kristna har blivit allt större, vilket leder till att Amandas tro sätter tonåringarnas vänskap på spel.

I de fyra avsnitten dyker olika teman upp; som att bli fängslad för sin tro, att tvingas fly och att bli begränsad i sin religionsutövning. För den som vill använda serien i till exempel en ungdomsgrupp finns ett handledarmaterial framtaget, som riktar sig till tonåringar i högstadiet- och gymnasieåldern.

– Det är en hjälp för att kunna använda de fyra avsnitten i sin ungdomsgrupp under fyra träffar. I materialet finns många olika förslag på hur man kan utforma en samling, berättar Andreas.

SERIEN UPPDATERAS MED TEXT

Serien utspelar sig under juletid, men är egentligen inte tidsbunden.

– Frågorna är aktuella året om, konstaterar Andreas.

Han berättar att responsen efter releasen i december 2023 har varit positiv.

– Samtalsmaterialet användes i närmare 50 församlingar förra året och vi märkte att det satte i gång tankar hos ungdomar. Det blev en hjälp att förstå hur det kan vara att vara kristen ute i världen, men också en hjälp att reflektera över sin egen tro.

Nytt för i år är att serien kommer att uppdateras med textning, efter önskemål från tittarna. För den som vill veta med, se serien eller beställa handledarmaterialet finns det kostnadsfritt på Open Doors hemsida.



[www.open-doors.se/
amandaochviktor](http://www.open-doors.se/amandaochviktor)



AGERA NU

Stå upp för kristna i Afrika söder om Sahara

- skriv under namninsamlingen

För att uppmärksamma det eskalerande våldet som kristna utsätts för har Open Doors startat en namninsamling. Genom att skriva under den kan du visa makthavare att situationen måste tas på allvar.

I samband med namninsamlingen finns det även möjlighet att visa våra syskon att du är med och ber för dem. På kampanjsidan kan du skriva in en bön, och tillsammans med kristna från hela världen skapa ett stort digitalt böneträd.

SKRIV UNDER OCH LÄMNA DIN BÖN

www.open-doors.se/ariseafrica24



VARFÖR ETT BÖNETRÄD?

Inspirationen till böneträdet kommer från Kamferträdet i Nigeria, ett träd som precis som kyrkan i länderna söder om Sahara är känt för sin överlevnadsförmåga i svåra omständigheter. Trädet är stort och kan bli uppåt 30 meter högt, vilket kan liknas vid att det finns flera kristna i Afrika än någon annanstans i världen. Kamferträdet har djupa, vida rötter och ger möjlighet till skugga för många människor. På samma sätt är kyrkan i området djupt rotad och sprider Guds kärlek till många. När bladen mals uppstår en stark doft av kamfer. När kristna möter extrem press blir deras tro på Jesus ännu tydligare.

Genom ditt bönelöv kan du vara med och stärka våra kristna syskon i Afrika söder om Sahara.



Din hjälp har nått Abdu i Nigeria

Vi nåddes nyligen av ett hoppfullt vittnesbörd från delstaten Kano i norra Nigeria. Här finns Abdu*, en kristen man som tidigare var beroende av sina muslimska grannar för att kunna sköta sitt jordbruk under torrperioden.

”Eftersom vi inte hade några bevattningsmaskiner var vi tvungna att låna dem från våra muslimska grannar under torrperioden. När de såg att våra grödor gick bra ville de ha tillbaka sina maskiner och vi tvingades skörda tidigare än väntat. Detta ledde till mycket låg avkastning”, förklarar Abdu.

De kristna, som är i minoritet, diskrimineras dessutom av de lokala myndigheterna, och får inte samma möjligheter som sina muslimska grannar.

Men tack vare Open Doors understödare kunde 150 kristna i Kano förses med bevattningsmaskiner, för att hjälpa dem att pumpa vatten till sina gårdar. Genom maskinerna kunde de kristna få en lyckad skörd i år.

”Min mark är mycket bra, jag ser den och jag beundrar den, och jag är lycklig. Och mitt ris har börjat producera frön. På grund av det är jag tacksam ... Det finns inget vi kan säga annat än tack”, säger Abdu.

Stort tack för att du står med våra förföljda syskon! Fortsätt att stödja kristna i Nigeria och på många andra platser i världen, så att fler kan få den hjälp som de behöver.

Gud välsigne dig!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.



Open Doors Sverige
Drottninggatan 60, 702 22 Örebro
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org

www.open-doors.se
facebook.com/OpenDoorsSE
x.com/OpenDoorsSE
instagram.com/opendoorsse

Bankgiro: **900 - 3054**
 Swish: **900 30 54**



Ansvarig utgivare: Peter Paulsson

Prenumeration:
Kostnadsfri, 10 nr/år.
Nästa utskick kommer 2024.12.01

ISSN 2000-5962

Medlemsavgifter 2024:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetslösa: **110 kr/år**.
Personer över 26 år: **210 kr/år**.
Familj/hushåll: **310 kr/år**.

Tryck: Linderoths Tryckeri AB

Hej givare!

Letar du efter ditt OCR-nummer för att ge en gåva via bankgiro? Du hittar det på baksidan av magasinet, längst upp.

BANKGIRO: OCR NR FÖR GENERELLA GÄVOR:
900-3054

OM DU VILL SKANNA DIN INBETALNING
9003054#42#

STOPPA VÅLDET LÅT HELANDET STARTA

Våldet mot kristna i Afrika söder om Sahara saknar motsvarighet. 16,2 miljoner kristna har tvingats på flykt. Pastor Barnabas i Nigeria är en av dem. Sedan flera år bor han med familjen i ett tält i ett flyktingläger, bostadsytan är mindre än en dubbelsäng. Varje dag är en kamp att få mat.

"Ingen talar om det, vi är osynliga. Kan du föreställa dig hur det känns, att vara bortglömd och ignorerad?"

PASTOR BARNABAS

Utvecklingen i Afrika söder om Sahara kan förändras, ett steg i taget, och din insats är viktig!

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

För **200 kr** kan en kristen på flykt få mat och tak över huvudet genom en lokal församling

För **350 kr** kan en kristen ledare utrustas för att kunna lärjungaträna andra

För **750 kr** kan ett barn på flykt få skolgång i en månad



Bankgiro: Märk din gåva:
900-3054 **Afrika24m**



Open Doors

För mer info: www.open-doors.se