

Open Doors MAGASIN

NR 8
AUGUSTI
2024

TEMA:

KRISTEN I HEMLIGHET

NÄR TRON KOSTAR
Khadass man dödades

SIDA 4

TACK FÖR DITT STÖD
Open Doors arbete 2023

SIDA 10

TIO ÅR UTAN BARNEN
Maken lämnade Sarah

SIDA 12



OpenDoors
I tjänst för världens förföljda kristna



Omslagsbild:

En kvinna gestaltar Sarah* från Egypten, som blev fräntagen vårdnaden om sina barn, när hennes make upptäckte att hon hade blivit kristen.

 **OpenDoors**

är en internationell missions- och människorättsorganisation, partipolitiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening.

Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över.

Open Doors målsättning är:

- Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- Att upplysa och motivera den fria kyrkan.

FÖRETAGSVÄNNER

- AB Robert Lidbeck & Co
- BMV Studio
- Elteknik & Konstruktion
- Frölagret
- Gunnels Massage
- Hestra Peac Technology AB
- Husläkaren i Höör AB/ Taxi Molin
- Instansia Nordic AB
- Närkes energiteknik AB
- Paujon
- Sjöberg's Förlag
- Solvarps Gärd
- Sunnersta Signalservice AB
- Svanen Fiskeri AB



OpenDoors
BÖNEKALENDER



**BÖNEKALENDER
FÖR TVÅ MÅNADER**

På grund av ökade distributionskostnader behöver vi minska antalet trycksaker och utskick. Vi gör detta för att inte de ökade kostnaderna ska påverka stödet till den förföljda kyrkan. Bland annat kommer bönekalendern från och med augusti att komma för två månader i taget. Det innebär att du denna månad får både augusti och september månads bönekalender. Välkommen med i bön tillsammans med våra förföljda syskon!

Om du önskar att ge en gåva via bankgiro hittar du ditt OCR-nummer på baksidan av magasinet.

Ensam på fientligt territorium

Dietrich Bonhoeffer var en tysk präst som var verksam under andra världskriget. Som motståndsmän var han modig och klarsynt i kampen mot nazismen. Detta ledde till att han blev avrättad 1945. I sin bok *Liv i gemenskap* skriver han: "Andra kristnas personliga närhet är en oförlignelig källa till kraft och uppmuntran för den som tror". Den kristna gemenskapen är med andra ord ovärderlig. Detta inser kristna som på olika sätt tvingas leva i isolering och förtryck. De har fått lära sig att synlig gemenskap är nåd.

Du och jag förfogar över möjligheten till obegränsad gemenskap med andra kristna. Men det är lätt att glömma bort att kristen brödragemenskap är en gåva från Gud som snabbt kan ryckas bort. Historien lär oss att steget inte är långt från en levande gemenskap till djupaste ensamhet. Därför bör var och en som lever med kristen gemenskap, prisas Gud av hela sitt hjärta och bekänna att detta enbart är Herrens nåd.

Det är alltså ingen självklarhet för en kristen att få leva bland andra kristna. Likt Kristus själv har många av hans efterföljare placerats mitt bland fiender. De är utsända som får bland vargar och lever i sammanhang där omgivningen förkastar kristen tro och hatar dess anhängare. Innan Guds församling växer till och blir synlig får man därför kämpa med sin ensamhet. Gud är med dem, men de får ändå göra dagliga avväganden om hur öppen man ska våga vara med sin tro. "Ska jag hålla mig gömd, eller riskera att bli attackerad, misshandlad eller till och med dödad?"

Gud har medvetet placerat sina vittnen över hela jorden där gemenskapen med andra kristna många gånger är bristfällig. Det man då inte kan uppfatta med sina sinnen, får man i stället omfamna med ännu större längtan i sin tro. En hemligt kristen på fientligt territorium blir därför rikt välsignad och starkt uppmuntrad av kristen omsorg. Ett kort besök eller en skriven hälsning gör att hoppet stärks. Du och jag kan inte vara på plats, men vi kan uppmuntra och ge en sorts andlig gemenskap genom vårt stöd och våra förböner!

Dietrich Bonhoeffer tillsammans med konfirmander från församlingen Zion's Church, under en retreat 1932.



Peter Paulsson

Generalsekreterare Open Doors Sverige
peterp@od.org



Chefens bibel förändrade livet för Khada



AFGHANISTAN

World Watch List 2024

Plats: **10** Poäng: **84**

www.open-doors.se/afghanistan

När Khada fick en bibel av sin chef tog hennes liv en ny vändning. Hennes tro på Jesus innebar en stor glädje och ledde till att hon fick uppleva helande. Men som kristen i Afghanistan innebar tron också oerhört stora risker, vilket Khada också tvingades erfara. Det här är berättelsen om en av få kristna i Afghanistan.

I dag är Khada* en av endast några tusen kristna i Afghanistan, men hon föddes in i en muslimsk familj. Hennes farfar var en man som respekterade den lokala mullan, en islamsk religiös ledare. Varje dag såg hennes farfar till att hennes pappa och bröder gick till morgonbönen innan någon annan kom dit och familjen respekterades för sin religiositet. Hennes pappas statliga jobb bidrog också till att familjen hade en stark ställning i samhället.

När Khada blev lite äldre förlovade hon sig, likt många andra unga kvinnor i Afghanistan. Hennes familj arrangerade ett bröllop med en kusin, och paret flyttade sedan in hos makens familj. Matchningen var lyckad. Paret visade varandra ömhet och vänlighet, och kom varandra allt närmare.

– Våra relationer i familjen var väldigt bra. Alla älskade mig, särskilt min man älskade mig oerhört mycket, säger Khada.

FICK EN BIBEL AV SIN CHEF

Khada hade ett jobb på ett kontor som hon trivdes med och hennes personlighet gjorde henne populär bland kollegorna. Hon blev särskilt god vän med sin chef.

– Jag kände mig fri när jag var i närheten av henne. Jag berättade allt om hur mitt liv hade varit och hon delade sina livsberättelser med mig, säger Khada.

Medan deras vänskap fördjupades växte en tillit fram – en tillit som skulle leda hennes chef till att ta en stor risk i ett land som

”

Vi fann svaren på de frågorna tillsammans. Han älskade mig mycket och vi valde båda alltid samma väg. Så när vi läste boken sa min man till mig: ”Vilken väg du än väljer är jag din bästa vän och jag följer dig.”

Afghanistan. En risk som skulle förändra Khadas liv.

– Så småningom gav hon mig en bok utan att berätta något om den. Och det visade sig vara Bibeln, minns Khada.

STUDERADE BIBELN ETT HALVÅR

Khada lade ner bibeln i sin väska och tog med den hem och visade för sin man. De hade båda studerat Koranen under sin uppväxt och var nyfikna på vad Bibeln hade att säga. Under de kommande sex månaderna läste de Gamla och Nya testamentet tillsammans. De hade många frågor.

– Vi fann svaren på de frågorna tillsammans. Han älskade mig mycket och vi valde båda alltid samma väg. Så när vi läste boken sa min man till mig: ”Vilken väg du än väljer är jag din bästa vän och jag följer dig.”

Efter att ha läst och diskuterat mycket beslutade de tillsammans att ge sina liv till Jesus och lät så småningom döpa sig. Den dagen fick Khada uppleva både fysiskt och andligt helande.

– Tidigare hade jag huvudvärk ibland. När jag döpte mig hade jag ont i en del av huvudet och från den dagen försvann min huvudvärk. I dag mår jag helt bra, berättar hon.

”TRAUMATISK UPPLEVELSE”

Parets resa i tron började sedan bära frukt. Att följa Jesus fyllde dem med en sådan glädje att de ville berätta för andra om sin nya relation med Gud. Khadas bror var den första hon berättade om Jesus för.

– Han var orolig eftersom han var arbetslös. Jag gav honom i uppdrag att lära sig några berättelser från Gamla testamentet, och han började tro.

Senare tog hela Khadas familj emot Jesus och även hennes makes syster. Allt verkade vara bra, och trots risken som det medför att följa Jesus i Afghanistan levde Khada ett på många sätt lyckligt liv. Men en natt förändrades allt.

– Min man försvann efter att ha besökt en studiegrupp, säger Khada.

Hon fortsätter:

– När det inte gick att ringa till honom och han inte heller hörde



av sig trodde jag först att han kanske var i ett område där telefonen inte fungerade. Jag ringde också min familj men de hade inte heller hört något från honom. Jag var rädd och tänkte alla möjliga tankar.

När dagen gick över i natt växte Khadas oro. Snart blev den unga kvinnans värsta rädsla verklighet.

– Efter två dagar fick vi veta att han hade hittats död och att kroppen bar spår av tortyr. Det var en traumatisk upplevelse för mig och jag hamnade i koma. När jag återfick medvetandet befann jag mig hemma och min mans kropp hade tagits därifrån för att begravas, berättar Khada.

”

Min man försvann efter att ha besökt en studiegrupp.



5 FRÅGOR TILL OPEN DOORS LOKALA SAMARBETSPARTNER I AFGHANISTAN

Hur ser församlingslivet ut i Afghanistan?

Kyrkan i Afghanistan ser inte ut som i andra länder. Vi har ingen byggnad, men vi hittar andra vägar att stötta varandra. Vi träffas tillsammans på olika

sätt, firar nattvard, håller kontakt och hälsar på hos varandra. Om någon har det svårt försöker vi finnas där för varandra.

Vad är de största utmaningarna för kristna?

Sedan talibanerna tog över makten i landet 2021 har kristna kämpat på många sätt. De har kidnappats, misshandlats, tvångsflyttats och till och med dödat.

Hur kommer människor till tro?

Det afghanska folket är svältfödda på kärlek, efter decennier av krig, fattigdom och en påtvingad extremistisk form av islam. När de får ta del av budskapet

MORDET OUPPKLARAT

Khada vet fortfarande inte varför han överfölls eller vem som dödade honom. Hon kommer troligen aldrig att få veta det. Khadas tidigare chef, som hade lett henne till Jesus, tog kontakt med henne och försäkrade Khada om att hennes man nu var hos Kristus. Khada



om Jesu kärlek, så blir det något annat än vad de har upplevt under talibanernas styre, och de väljer att bli kristna.

Hur arbetar Open Doors i Afghanistan?

Open Doors stöttar samarbetspartners både i och utanför landet. Det sker bland annat genom bibelöversättning, inkomstbringande projekt, yrkesträning, radiosändningar och stöd till änkor och föräldralösa.

Vad kan Open Doors understödjare göra?



hittade styrka och tröst i skriften.

– Jag slutade gråta, läste Efesierbrevet kapitel sex och lovade att gå Kristi väg.

Med Guds hjälp och genom den kristna gemenskapen har Khada återupptäckt glädjen.

– Trots utmaningarna har jag funnit glädje i mitt nya liv utan min man, med stöd från mina bröder och syst-rar i tron, säger hon.

Det är svårast på kvällarna. Tidigare, då barnen hade somnat, brukade hon prata med sin man och de läste Bibeln tillsammans. Men även om hennes man nu är borta, säger Khada att hennes relation med Jesus växer sig allt starkare.

– Tidigare delade jag alla mina berättelser och samtal med min man, säger hon. Nu delar jag allt med Jesus och berättar saker för Honom dag och natt.

DELAR MED SIG TILL VARANDRA

De kristna i Afghanistan är i vissa avseenden som ett nutida exempel på kyrkan i Apostlagärningarna. När de ser en annan troende som är i behov av något försöker de hjälpa till.

– Vi stöttar varandra i vår tro genom att läsa Bibeln. Bröder och systrar som har möjlighet att dela med sig ekonomiskt hjälper andra. Det är genom den starka tro som Jesus har gett oss som vi kan stödja varandra, förklarar Khada.

Khada uppmanar oss att be för Afghanistan och att de som ännu inte är kristna ska börja tro på Kristus.

– När vi följer Kristi väg vet vi att den vägen har sina svårigheter. Men med hopp och ett löfte som vi har avlagt mellan oss fortsätter vi denna resa.

Genom lokala samarbetspartners hjälper Open Doors till att stärka den underjordiska kyrkan i Afghanistan via olika initiativ. Khada får hjälp genom ett självförsörjningsprojekt. 🙏

**Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.*

Kristna i Afghanistan uppmanar andra att be för dem. Be att Guds ord ska få förändra livet för dem som kämpar med att finna hopp för framtiden. Be om beskydd för landets kristna, och att deras tro ska få bära frukt och välsigna landet. Be om styrka för dem som sitter i fängelse, och för deras anhöriga.

En av några tusen

– MEDINA ÄR KRISTEN I AFGHANISTAN



En av några tusen kristna i Afghanistan. Att Medina skulle komma i kontakt med evangeliet kan te sig som osannolikt. Men genom en gammal klasskompis till Medinas man letade sig budskapet in i familjens hem, något som skulle visa sig få stora konsekvenser.

Medina* är en kristen kvinna från Afghanistan. Hon växte upp i en fattig by på landsbygden, men trots omständigheterna kunde hon gå i skolan och ta examen.

En tid därefter arrangerade hennes pappa ett äktenskap mellan henne och en äldre nära släkting, som hade det mycket gott ställt. Efter giftermålet flyttade Medina hem till sin man och hans föräldrar, vilket är vanligt i Afghanistan. Livet var utmanande på flera sätt, men trots omständigheterna säger Medina

att hon älskade sin man högt. Han var dock inte alltid så snäll mot henne.

– Han arbetade på ett myndighetskontor och uttryckte ofta sitt missnöje med min landsbygdsbakgrund, minns hon.

RETADE SIG FÖRST PÅ VÄNNEN

Två år efter bröllopet födde Medina en dotter. Hon och hennes man var överlyckliga över sin bebis. Vid den här tiden kom en gammal klasskompis till hen-



nes make in i deras liv.

– Inledningsvis retade jag mig på min mans vän, eftersom min mans uppmärksamhet flyttades bort från mig och vår dotter, säger Medina.

Hon fortsätter:

– Men han började dela med sig av berättelser om Abraham och Mose och jag lyssnade med entusiasm och kärlek.

Genom sin väns vittnesbörd, tog Medinas man emot Kristus, och under de kommande månaderna började hennes man dela Bibelns budskap med henne. Medina beslöt sig så småningom också för att följa Jesus.

– Den nyfunna tron medförde lycka till mitt liv, och min man och jag trivdes tillsammans, säger hon.

MAKEN FÖRSVANN SPÅRLÖST

När paret växte i sin tro, fattade de det riskabla beslutet att dela vad de hade lärt sig.

– Senare började vi undervisa lärjungar, min man hade nio och jag själv hade fyra. Trots utmaningarna fortsatte vårt arbete, säger hon.

Medina och hennes man kände glädje över att undervisa — och de blev ännu gladare när Medina fick reda

på att hon var gravid igen och senare födde en son. Men snart tog livet en tragisk vändning.

– Två personer besökte mitt hem och påstod att de arbetade för min man. De gick därifrån utan att förmedla något speciellt budskap. Jag var väldigt orolig, men min man försäkrade mig att det inte fanns något att vara orolig för, berättar Medina.

En kort tid senare försvann Medinas man. Sedan den dagen har hon aldrig sett honom igen.

– Fyrtio dagar gick utan att jag hörde något, och en av våra kristna ledare tröstade mig och uppmanade mig att sluta sörja och vara glad för att min man var med Kristus nu. Jag fick tröst i att läsa Bibeln och be för min man och våra gemensamma troende vänner.

Utmaningarna har växt sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan 2021, men begränsningarna har inte hindrat Medina från att fortsätta arbetet som Gud har kallat henne till. Tillsammans med andra kristna tar hon risker för att förmedla ett budskap om hopp till andra. Hon är tacksam för den hjälp hon får.

– Jag uttrycker min tacksamhet till alla troende bröder och systrar som har stöttat oss med studiematerial, mat och bränsle. Må Gud välsigna dem rikligt, säger hon. 🙏

**Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.*

Medina önskar sina kristna syskon ett gott liv med sina familjer och ber Psalm 8 över dem, ett av hennes favoritställen i Bibeln:

HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen! Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom? En liten tid lät du honom vara lägre än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händer verk, allt lade du under hans fötter: alla får och oxar liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havets vägar. HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!



STORT TACK

Under 2023 kunde Open Doors stötta miljontals kristna som förföljs för sin tro. Det hade inte varit möjligt utan dina gåvor. Tack!

DIN HJÄLP NÅR KRISTNA



**4 643 780
INSATSER
I MELLANÖSTERN
OCH NORRA AFRIKA**

**396 172
INSATSER
I AFRIKA OCH
LATINAMERIKA**

SÅ MÅNGA PERSONER FICK HJÄLP 2023



1 865 739

fick en bibel eller annan kristen litteratur



565 126

fick socioekonomiskt stöd



1 240 627


fick fältbesök och närvarostöd



A I HELA VÄRLDEN

**2 967 595
INSATSER
I ASIEN**



 Länder som upplever extrem förföljelse



668 462

fick hjälp genom opinionsbildning och rättslig hjälp



3 667 593

fick bibelundervisning och lärjungaträning

” Ordet tack räcker inte. Ni har hjälpt oss och stått vid vår sida, ert stöd har varit så uppmuntrande. Det möjliggjorde för mig att starta mitt företag och stå på egna fötter. Ett tack räcker inte. Utan er hjälp så hade det varit väldigt svårt att återvända och omöjligt att starta salongen och företaget.”



Farah från Irak, som genom ett mikrolån kunde bygga upp livet på nytt på Nineveslätten efter att IS hade besegrats.

” Jag tackar er så mycket. Det är tack vare er som jag har frid i mitt inre nu. Jag sa att jag aldrig skulle förlåta, och jag ville hämnas, men nu har jag förlåtit fullt ut. Jag har lärt mig att lägga allt vid Jesu fötter.”



Ayuba* från Nigeria, som efter mordet på hans pappa fick hjälp på ett traumacenter som Open Doors samarbetspartner bedriver.

” Broder Hao Ran är pålitlig. Han är en som jag kan leva livet med. Han besöker mig regelbundet och har varit min mentor i flera år. Minst två gånger i månaden ber vi och studerar Bibeln tillsammans, och vi går i tro. Vi delar glada och sorgliga ögonblick tillsammans.”



Bibelsmugglaren Ming* från Kina, som stötts av en lokal partner till Open Doors.

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*

Skild, hotad och fräntagen sina barn



FÖR SARAH HADE TRON ETT HÖGT PRIS

Sarah från Egypten var misshandlad av sin man och levde i ständig förtvivlan. Jobbarkompisens budskap om frid genom Jesus blev därför ett riktigt glädjebudskap. Samtidigt innebar det stora förluster i Sarahs liv.

När Sarah var åtta år dog hennes föräldrar, och hon blev tvungen att flytta in hos sin mormor, en hängiven muslim som bodde i ett fattigt kvarter i den norra delen av Kairo.

– Min mormors ekonomi var mycket begränsad. När jag var 14 år var jag tvungen att sluta skolan och börja jobba.

Vid 20 års ålder gifte sig Sarah med Rashed*. Han hade ett eldigt temperament, och Sarah utsattes för misshandel både fysiskt och psykiskt. Paret fick så småningom två söner, som även de blev misshandlade av Rashed.

– Gud välsignade oss med två söner, som var den enda ljusglimten i mitt liv. Men jag led mycket, för jag kunde inte skydda dem från deras egen pappa, säger Sarah.

Sarahs dagar flöt ihop och kantades av fruktan och förtvivlan. Varje dag gick hon gråtande till jobbet med en djup känsla av brustenhet.

KOLLEGAN UTSTRÅLDE FRID

Men mitt i hennes mörkaste ögonblick såg Sarah en glimt av hopp. En av hennes arbetskamrater hette



Lydia, och var kristen. Lydia verkade utstråla en slags annorlunda lycka. Fastän hon också hade svårigheter med bland annat sin ekonomi, tyckte Sarah att hennes hjärta alltid verkade vara fyllt av frid.

Sarah minns den dag då hennes liv förändrades. Ännu en gång hade hon kommit till jobbet gråtande, med hjärtat i tusen bitar.

– Lydia var den enda som lade märke till mig. Hon satte sig ner och lyssnade på mig, hon öppnade sitt hjärta, hon uppmuntrade mig och talade vackra



”

Gud välsignade oss med två söner, som var den enda ljusglimten i mitt liv. Men jag led mycket, för jag kunde inte skydda dem från deras egen pappa.



EGYPTEN

World Watch List 2024

Plats: **38** Poäng: **68**

www.open-doors.se/egypten



ord till mig, minns Sarah.

I sin nöd tog Sarah mod till sig och frågade Lydia om hemligheten bakom hennes ständiga frid och glädje. "Är det din tro som har gett dig en sådan frid i hjärtat?" frågade hon sin vän.

Lydia började dela frälsningsbudskapet med Sarah, som blev djupt berörd i sitt hjärta. Lydia gav sin vän en bibel och hjälpte henne att läsa den. Till en början var Sarah förvirrad och rädd. Hon kunde inte förstå motsägelsen mellan de hårda islamiska trossatser hon fått lära sig under hela sitt liv och Jesu barmhärtiga ord, som Lydia delade med henne. Men hon visste att hon hade en djup längtan att få veta mer om kristen tro.

MÖTTE GUD I EN DRÖM

Efter att ha studerat Bibeln i ett års tid fick Sarah en dröm en natt när hon låg och sov. I drömmen visade sig Gud för henne och sa vänligt: "Sarah, varför är du rädd? Följ mig, för jag är vägen, sanningen och livet." När Sarah öppnade ögonen visste hon att hennes liv aldrig mer skulle bli detsamma. Den dagen, vid 28 års ålder, tog hon helhjärtat emot Herren Jesus som sin frälsare.

– Tron på Jesus fyllde mitt hjärta med glädje, frid och hopp, säger hon.

Men det betydde inte att hennes prövningar var över. Hon visste att hennes man kunde ta ut skilsmässa, om han fick reda på hennes nya tro.

– Jag måste vara klok och försiktig, för jag ville inte förlora mina barn. Dessutom fanns risken att någon annan från min omgivning skulle fördöma eller rentav döda mig på grund av min tro.

En dag hände det som hon hade fruktat. Hon satt och bad hemma, med bibeln i handen, när Rashed oväntat kom tidigt hem från jobbet. När hennes man såg bibeln visste han att hon hade konverterat till kristendomen. Han började misshandla henne skningslöst, hotade med skilsmässa och att för alltid ta barnen, som då var fem och tre år gamla, ifrån henne om hon inte återvände till islam. Hennes barn skrek och några grannar grep in och körde henne i ilfart till sjukhus, där hon fick sy 17 stygn i huvudet.

MAKEN TOG BARNEN MED SIG

Rasheds hot var inga tomma ord.

– Precis som väntat lämnade Rashed över skilsmäsohandlingar till mig, tog med sig barnen och försvann, säger Sarah.

Hon blev lämnad i ångest, visste inte var hennes söner befann sig - och med en enorm fruktan.

– Fruktan för människor som anser att kristna är otrogna, fruktan att jag inte skulle få träffa mina barn igen, fruktan för det okända, eftersom jag inte bara är en utsatt kvinna utan en kvinna som tror på Jesus i en omgivning där det inte finns någon plats för en sådan som mig, förklarar Sarah.

”

Sarah, varför är du rädd? Följ mig, för jag är vägen, sanningen och livet.



Hennes muslimska grannar började också hota henne. Eftersom hennes tro hade avslöjats hade Sarah inget annat val än att sluta sitt jobb och flytta till en säkrare plats. Mitt i smärtan frågade hon Jesus: "Har du ingen annan plan för mig än den tragedi jag upplever?"

Genom sin arbetskamrat Lydia kom Sarah i kontakt med Shereen*, en av Open Doors fältarbetare. Shereen hjälpte Sarah att komma med i en husförsamling, få ett säkert boende och ett jobb på ett sjukhus i hennes nya stad. Shereen hjälpte även Sarah med traumarådgivning.

"GÅR INTE MED ORD ATT BESKRIVA"

Åren gick och Sarah växte i sin tro och i sin nya identitet som Guds barn, men samtidigt bar hon fortfarande på en djup sorg i hjärtat. Hon längtade efter att återförenas med sina barn.

Bönesvaret kom i september 2023, när Sarah fick ett telefonsamtal från sin äldste son. Han berättade att han och hans bror hade lyckats fly från pappan efter att ha levt under fruktansvärda förhållanden i många år, och sedan börjat leta intensivt efter sin mamma. Tio år hade gått och pojkarna var nu tretton och femton år gamla. Sarah minns det ögonblick då hon såg sina söner för första gången efter så många år.

– Det går inte med ord att beskriva den glädje jag kände, säger Sarah. Jag förstod att Herrens kärlek, barmhärtighet och nåd är obegränsad. Jag trodde aldrig att jag kunde känna sådan lycka och glädje.

”

De sade till mig, "Du är mycket modig, mamma," och de talade om min tro och att jag hade valt Jesus, trots allt som folk säger om kristna och trots den fara som kristna i vår närhet möter

IMPONERANDES AV SIN MAMMA

Det blev dubbel glädje när hennes söner uttryckte sin önskan att höra om den Gud som deras mamma tillbad.

– De sade till mig, "Du är mycket modig, mamma," och de talade om min tro och att jag hade valt Jesus, trots allt som folk säger om kristna och trots den fara som kristna i vår närhet möter, säger Sarah.

Efter en tid tog Sarahs söner emot Jesus. Open Doors lokala samarbetspartners kunde hjälpa dem att hitta en annan skola i samma stad som Sarah, och familjen kan nu bo tillsammans.

När Sarah ser tillbaka på sitt liv och den smärta och det trauma som hon har gått igenom, slås hon också av Guds godhet.

– För en tid sedan trodde jag att Gud hade övergett mig. Men jag har lärt mig att förtrösta på honom och vet att han aldrig kommer att överge mig. Jag har vuxit i motståndskraft och börjat förstå att Gud alltid finns här för mig, säger hon. 🤲

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*



Hemligt kristen i Marocko

När Elmahdi lärde sig mer om Bibeln genom Facebook kom han till tro på Jesus och döpte sig 2019. Händelsen vände upp och ner på hans liv. När hans fru upptäckte vad han hade gjort tog hon ut skilsmässa och Elmahdi förbjöds att träffa sina barn.



BAKGRUND:
**Hemligt
kristna i
Nordafrika**

Elmahdi* bor i Casablanca i Marocko. Han var tidigare en hängiven muslim, men som ung man fick han möjlighet att dyka ner i Bibelns undervisning och blev djupt berörd. Driven av en blandning av nyfikenhet och jakt på sanning sökte Elmahdi svar på Facebook på sina frågor om Jesus. Det ledde till att han senare konverterade till kristendomen och döpte sig.

Elmahdi avstod från att dela sin nyfunna tro med sin fru, eftersom han förstod hur hon skulle reagera utifrån sin, och sin familjs, starka överlåtelse till islam. Varje gång Elmahdi gick till kyrkan hittade han på ursäkter för att gå hemifrån. Hans fru fattade dock misstankar efter ett tag och började kontrollera hans telefon. Hon hittade en chatt med andra församlingsmedlemmar och insåg att hennes make hade konverterat till kristendomen.

UNDVEK ISLAMSKA MÖTEN

Till en början valde Elmahdis fru att inte säga något, utan försökte i stället uppmuntra honom att delta i islamska aktiviteter, som bön och fasta under ramadan. Men Elmahdi hittade hela tiden på ursäkter för att undvika detta, vilket ledde till allt större spänningar mellan dem.

Efter ett tag konfronterades Elmahdi av sin fru. Han gjorde då klart att hans tro var djupt personlig och underströk att han inte hade några planer på att försöka få henne att konvertera. Han uttryckte sin starka kärlek till henne och sin önskan om att bevara deras äktenskap. Men hans fru menade att som traditionell muslimsk kvinna kunde hon inte bo tillsam-

”

Vänd tillbaka till islam eller skilsmässa.

mans med en person som hade en annan tro. Hon gav Elmahdi ett ultimatum: Vänd tillbaka till islam eller skilsmässa.

FÖRBJÖDS TRÄFFA SINA BARN

Snart hade Elmahdis fru och svärfar dragit igång en rättslig process där de ansökte om skilsmässa och att hon skulle få vårdnaden om de tre barnen. I Marocko brukar kvinnan vinna den sortens fall. Om en make konverterar till en annan religion genomförs skilsmässan oftast i hans frånvaro och i de fallen brukar mamman få vårdnaden om barnen.

Elmahdis situation skiljer sig dock från liknande fall, eftersom han sedan 2022 är förbjuden att träffa sina barn överhuvudtaget. Stundtals brottas han med tankar på att återvända till islam, på grund av sin längtan och kärlek till barnen. Han upplever också att han frestas av fienden i detta. Men ända sedan 2019 har hans församling dagligen varit ett stort stöd för honom. Elmahdis ovevkliga tillit till Kristus har också fungerat som en sköld mot frestelsen att ge upp tron. 🙏

**Namnen har ändrats av säkerhetsskäl.*



MAROCKO

World Watch List 2024

Plats: **24** Poäng: **71**

www.open-doors.se/marocko

Enligt Open Doors lokala kontakter i Nordafrika har många unga kommit till tro den senaste tiden. En del av dem har själva utforskat evangeliet av ren nyfikenhet, medan andra har kommit till tro genom vänner som blivit kristna. Många av dessa konvertiter letar mer kunskap om sin nya tro på internet. Men förföljelsen i norra Afrika innebär

en tuff utmaning. Motståndet riskerar att hämma konvertiternas karriär. De behöver stöd för att kunna fortsätta med sina studier, eller för att starta egna företag när de diskrimineras på arbetsmarknaden. Stöd genom förbön är också viktigt. Många konvertiter känner sig tvungna att dölja sin tro, för att undvika ytterligare förföljelse.

Connect kommer till Jönköping



www.open-doors.se/connect/jonkoping

FOTO: WIKIPEDIA

I slutet av oktober är det dags igen – Open Doors arrangerar konferensen Connect, med fokus på förföljda kristna. Under konferensen, som denna gång går av stapeln i Jönköping och Huskvarna, kommer bland annat talare från Nigeria och Nordkorea att medverka.

Under den regionala konferensen Connect kommer Kyong So*, ursprungligen från Nordkorea, Afordia från Nigeria och Paul Estabrooks från Kanada att tala om bland annat börens betydelse i Nord- och Sydkorea och hur man hanterar kriser när man lever under stor press. Under konferensen kommer även Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, att medverka.

– Det är en bra blandning med både kvinnor och män. Att vi får hit en talare som ursprungligen är från Nordkorea, som är ett så pass stängt land, känns väldigt spännande, säger Anders Sundström, inspiratör och ansvarig för höstens Connect.

Han fortsätter:

– Paul Estabrooks är en fantastisk talare, med stor erfarenhet av att möta och undervisa förföljda kristna.

Vad ser du mest fram emot?

– Det är flera saker, men om jag tvingas välja en sak så är det nog att få höra Afordia från Nigeria, vars man sköts till döds av Boko Haram för att han inte avsåg sin tro.



Man känner verkligen att vi är ett Guds folk som står tillsammans, över samfundsgränser. Det är en viktig vinst.

Det är ett möte med en människa som har levt i det största traumat, men ändå står fast i sin tro och vill tjäna Gud. Konferensen kommer att erbjuda flera olika typer av samlingar.

– Vi planerar att ha både en lunch för anställda pastorer, präster och ledare, och även en lunch för ideella ledare. Det blir seminarier, kvällsmöten, gudstjänster och ungdomssamlingar, berättar Anders Sundström.

Den ekumeniska aspekten är viktig, något som Anders upplevde var tydligt under vinterns Connect som arrangerades i Mölndal.

– Vi såg att det här stärker ekumeniken, man känner verkligen att vi är ett Guds folk som står tillsammans, över samfundsgränser. Det är en viktig vinst.

Connect arrangeras i huvudsak i samarbete med Allianskyrkan i Jönköping, Kungsporten i Huskvarna samt Pingstkyrkan i Jönköping, men även andra kyrkor är inkopplade. Konferensen inleds på fredag lunch den 18 oktober i Huskvarna och avslutas på söndag kväll den 20 oktober i Gnosjö. Ingen anmälan krävs, förutom till luncherna.



HILAS MAN FÖRSVANN

En av våra systrar i Afghanistan är Hila*. Hon blev bortgift som 18-åring, med en distanserad man vars familj motsatte sig att hon skulle studera vidare på universitetet. Livet var utmanande på flera sätt, men hon fick till slut studera vidare och under andra året hände något.

Hennes man blev kristen och hans attityd mot Hila förändrades. Snart blev hon också intresserad av Bibelns budskap och bestämde sig att följa Jesus hon också. Tillsammans hjälpte de även andra att växa i sin tro.

Men deras vägval innebar stora risker. En dag när Hilas man skulle åka till en by för att hämta kristen litteratur försvann han. Hennes make kom aldrig tillbaka och Hila är övertygad om att han dödades för sin tros skull.

Hila är sedan dess ensam med parets två barn. Hon är mycket tacksam för stödet hon har fått från andra kristna i närområdet.

Be för Hila. Hon uppmanar oss bland annat att be för hälsa för de kristna, så att de kan sprida evangeliet vidare. Och ge en gåva – genom det kan vi stärka kyrkan i Afghanistan och på många andra platser runt om i världen. Tack för ditt stöd!

Peter Paulsson
Generalsekreterare Open Doors Sverige

*Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.



Open Doors Sverige
Drottninggatan 60
702 22 Örebro
Telefon: 019 - 31 05 00
E-post: sweden@od.org

www.open-doors.se
 facebook.com/OpenDoorsSE
 x.com/OpenDoorsSE
 instagram.com/opendoorsse

Bankgiro: **900 - 3054** Swish: **900 30 54** SVENSK INSAMLINGS KONTROLL

Ansvarig utgivare: Peter Paulsson

Prenumeration:
Kostnadsfri, 10 nr/år.
Nästa utskick kommer 2024.10.01

ISSN 2000-5962

Medlemsavgifter 2024:
Upp till 26 år, studerande, pensionärer och arbetslösa: **110 kr/år.**
Personer över 26 år: **210 kr/år.**
Familj/hushåll: **310 kr/år.**

Tryck: Linderoths Tryckeri AB

Hej givare!

Letar du efter ditt OCR-nummer för att ge en gåva via bankgiro? Du hittar det på baksidan av magasinet, längst upp.



OCR-nummer för generella gåvor

BANKGIRO: 900-3054
OCR NUMMER:

OM DU VILL SKANNA DIN INBETALNING
9003054#42#

ETT TYST ROP från Afghanistan

LYSSNA

– Khada räknar med dig

Khada* från Afghanistan bär på en stor hemlighet. En hemlighet som redan har tagit hennes makes liv. Och den stora hemligheten – att hon har lämnat islam och följer Jesus – kan ta även hennes liv.

Utåt sett ser Khada ut som vilken kvinna som helst i Afghanistan, med heltäckande klädsel och slöja. Men bakom fasaden lever hon ut en tro på Jesus, genom sitt sätt att möta andra människor och genom gemenskapen med andra kristna. Även om det inte sker offentligt innebär hennes tro stora risker och hon kan bara träffa andra kristna i hemlighet. Hennes möjlighet till bibelundervisning och lärjungaträning är därför begränsad.

Open Doors samarbetspartners stöttar Khada och andra hemligt kristna runt om i världen med biblar, lärjungaträning och praktisk hjälp. Din gåva behövs och den gör skillnad!

EXEMPEL PÅ VAD DIN GÅVA GÅR TILL:

För **250 kr** kan en isolerad kristen få uppmuntran och undervisning genom radiosändningar

För **600 kr** kan en hemligt kristen få hjälp att skaffa sig en försörjning

För **1 100 kr** kan en person som nyligen blivit kristen få lärjungaträning under två års tid



Bankgiro:
900-3054

Märk din gåva:
Hemligt24m



Open Doors

För mer info: www.open-doors.se

*NAMNET HAR ÄNDRATS AV SÄKERHETSKÅL. PERSONEN PÅ BILDEN ÄR INTE DEN RIKTIGA KHADA. OM PROJEKTET BLIR Fyllt KOMMER GÅVAN GÅ TILL LUKNANDE PROJEKT DÄR DEN BÄST BEHÖVS.